

Verandering gaat niet vanzelf

jaren geleden, toen je ongeveer 4 jaar oud was, begon het system je te hersenspoelen met iets dat niet waar is.

Met mooi weer zit ik lekker op mijn dakterras. Op het moment dat ik dit schrijf is het zo warm dat ik de schaduw opgezocht heb, en ontspannen aan tafel zit met een espresso en een uitzicht over de wijk. Zo zou het altijd moeten zijn, denk ik dan. Wat vind ik aangenaam aan deze situatie? Dat is een vraag die je voor jezelf eens zou moeten beantwoorden. Wat vind jij aangenaam?

Ik vind het belangrijk om mijn tijd in te delen en de dingen te doen die ik leuk vind. Om dit optimaal te kunnen zou je financieel onafhankelijk moeten zijn. Helaas ken ik niemand die mij een grote som geld nalaat en zin om te wachten tot ik de jackpot win heb ik ook niet echt.

Wij hebben bijna allemaal de opvatting om tijd voor geld te ruilen. Wij geven onze tijd en krijgen daarvoor in ruil een loonstrookje. Hoewel ik redelijk verdien, moet ik toch tot de conclusie komen dat ik daar niet financieel onafhankelijk van wordt. Ik weet niet hoe dat met jou gesteld is, maar ik moet een groot gedeelte van mijn tijd investeren om een salaris te ontvangen. Dus tijd inruilen voor geld is niet zo'n goede oplossing. Toch verdient het grootste gedeelte van de bevolking zijn geld op deze manier. Slechts een klein gedeelte van de mensen begrijpt hoe je

geld moet verdienen.

Je moet geld voor jou laten werken!

Met andere woorden, je zou een passief inkomen moet creëren. Een inkomen dat je vandaag, morgen en in de toekomst zult ontvangen voor iets dat je gisteren gedaan hebt.

De oplossing is om zelf een onderneming op te zetten waarbij je verkoopproces automatisch verloopt en een doorlopende inkomstenbron is. In deze tijd van internet is het nog nooit zo voordelig en makkelijk geweest om zelf zo'n onderneming op te zetten.

Maar, Wat wil je?

Zie jij een toekomst voor je waarin jij je eigen tijd in kan delen? Dat je kunt doen wat je wilt? In de zon zitten met een espresso? Reizen? Zie jij die toekomst voor jezelf?

Wil jij die keuze maken?

We kunnen concluderen dat tijd voor geld ruilen niet de oplossing is om te bereiken wat je wilt. Maar maak jij de bewuste keuze om geld te verdienen op een andere manier?

Met dit boek wordt het mogelijk.

We worden van jongs af aan ingeprent dat we gemiddeld zijn. Dat in loondienst zijn de beste manier is om geld te verdienen. Dat spullen van gemiddelde kwaliteit voor gemiddelde mensen een veilige en gemakkelijke manier is om te krijgen wat je wilt.

Steek je hoofd boven het maaiveld en hij wordt er af gehakt. Als je enige vorm van echte creativiteit of originaliteit laat zien dan zijn er altijd goed bedoelende ouders, leraren of andere autoriteiten die je terug in de lijn duwen.

Precies wanneer zijn wij gehersenspoeld om te geloven dat de beste manier om je geld te verdienen een baan is?

Door de tijd heen zijn de voordelen van een baan (vaste baan/vast salaris) en het volgen van de handleiding van de baas afgenomen. Terwijl het krijgen van een goede baan moeilijker is geworden.

Plotseling, was het voordeel weg. Werkeloosheid gaat omhoog. Tijden worden harder. De glans is eraf en de idee dat je een goede baan kan krijgen (liefst binnen, goed betaald en niet teveel stress). Die banen zijn er niet meer.

Is dit het? Is het afgelopen? Het begin van het einde?

Ik geloof het niet.

Omdat er meer te verdienen valt, meer vormen van vrijheid en meer mogelijkheden dan ooit tevoren – als je klaar voor de keuze bent.

Kijk om je heen. Wie zijn de succesvolle mensen in de wereld vandaag de dag? Het zijn niet de grote bazen of de man die elke dag naar zijn werk gaat om zijn pensioen te verdienen. Er heeft een fundamentele verandering plaats gevonden. Het systeem – dat onze ouders en grootouders te eten gaf – is niet meer houdbaar.

Laten we kijken naar de "succesformule" die de meesten van ons gevolgd hebben. Die van school, werk, pensioen, etc. die ik eerder vermeld heb. Zoals gezegd is 95% van de mensen als ze met pensioen gaan dood of hebben niet voldoende inkomen. En met de vergrijzing en alle maatregelen die daarbij komen kijken is dit niet een fijn vooruitzicht. 5% is vrij om te laten en te doen wat ze willen. Dat wil zeggen dat ze kunnen stoppen met werken en door kunnen gaan met hun comfortabele levensstijl. Er komt genoeg geld binnen om ze te onderhouden op dezelfde wijze als voorheen. 1% van de bevolking is wat we rijk noemen. Maar hebben deze mensen ook een rijke levensstijl? We willen namelijk een levensstijl bereiken die aangenaam is. Voor die levensstijl hebben we tijd en geld nodig. Er zijn genoeg mensen miljonair, maar die niet de tijd noch het geld voorhanden hebben. Zij moeten blijven werken. Zij hebben veel bezittingen, maar geen geld in hun portemonnee. De groep mensen die de levensstijl hebben die ze echt willen is zeer klein.

Om het overzichtelijk te houden stellen we ons voor dat we op school 100 klasgenoten hadden. Van deze 100 klasgenoten, ondanks hun goede bedoelingen, zullen er 70 zijn die niet rond kunnen komen als ze met pensioen gaan en helaas zullen er 25 dood zijn. Laat mij nu de vraag stellen die je leraar je nooit gesteld heeft: "wie van jullie wil vrijwilliger zijn om de wereld in te gaan, een baan te nemen die je niet helemaal bevalt om ongeveer 45 jaar hard te werken? Je zult 5 dagen per week werken, moet rekeningen betalen en komt nooit toe aan de dingen die je echt wilt omdat je niet genoeg tijd of geld hebt. Dan ga je met een karig pensioen en na 9 jaar (op 67 jaar met pensioen en de gemiddelde leeftijd is 76 jaar) ga je dood. Hoeveel klasgenoten zouden op deze basis vrijwilliger geworden zijn, denk je? Misschien die één of twee die achter in de klas niet op zaten te letten.

Nu als alternatief: Hoeveel zouden er vrijwilliger geworden zijn als zij zouden leren om financieel succes te hebben, zodat ze tijd en geld voorhanden hebben om de dingen te doen die ze echt willen doen. Zoals tijd besteden aan hun familie en vrienden, reizen naar de plaatsen op de

wereld die zij willen zien, een carrière bouwen waar ze plezier in hebben en hun leven leiden van hun dromen. Ik gok dat alle klasgenoten dat zouden willen, behalve die twee achter in de klas die weer niet opletten.

Als jij mensen kent die financieel onafhankelijk zijn, dan is er grote kans dat zij dat zelf voor elkaar gekregen hebben. Behalve diegene van 1 op de 10 miljoen die een winnend staatlot gekocht heeft, is er maar één manier om financieel onafhankelijk te worden.

Je zou het zelf moeten doen!

Dit klinkt als iets dat onmogelijk is, maar dankzij de technologie is het gemakkelijker dan ooit.

In de jaren rond 1900 werden maar enkele mensen financieel onafhankelijk door hun carrière en te sparen. Hoewel dit een alom geaccepteerd plan was om rijk te worden gedurende de 20^{ste} eeuw, werd een klein detail nooit besproken. De levensverwachting. Zelfs tegen het eind van de 20^{ste} eeuw lag de levensverwachting rond de 70 jaar. Je kan zelf uitrekenen hoe lang je van je spaarcenten in die tijd kon genieten. Niet echt een goed plan. En nu dat de levensverwachting van de mensen ouder wordt, gaat de leeftijd dat je met pensioen kunt omhoog en krijg je minder geld om van te leven. Het wordt er niet beter op.

We zijn gehersenspoeld. Gehersenspoeld om de regels die niet meer gelden te blijven geloven. En omdat deze hersenspoeling zo diep in ons zit, zien we de mogelijkheden die onze nieuwe wereld en ons nieuwe systeem ons biedt niet. geloof er alsjeblieft niet in. Gebruik niet de mogelijkheden van vandaag om je werk van gisteren beter te doen. De nieuwe wereld biedt je een mogelijkheid om jezelf een nieuwe rol te geven in het systeem.

Als je denkt dat het ideale pad naar financiële zekerheid er uitziet als :

Naar school gaan, slagen voor je examen, een goede baan krijgen bij een goed bedrijf, sparen voor later, met pensioen gaan, reizen en van je gouden jaren genieten.....

Dan kan je voor een grote verassing komen te staan. Een verassing die komt als het al te laat is.

De verassing is als volgt...ongeveer 5% van de mensen die het pad volgen kunnen van een goede oude dag genieten. Ongeveer 95% van de goed bedoelde, hard werkende mensen, die hun letterlijk hun hele leven hebben gewerkt, zijn afhankelijk van de bijstand of slechte pensioenen (en dat wordt in de toekomst alleen maar erger met de vergrijzing) of zijn dood.

De hersenspoeling blijft voortduren. Je blijft geloven dat je moet houden wat je hebt, dat je in de tredmolen moet blijven zitten. Volg de handleiding en doe wat je gezegd wordt. Ik vraag me af wie dat verzonnen heeft? Het is zeker in het belang van de bestaande krachten om voldoende bereidwillige, volgzame werkers te creëren. Maar nu, als de macht veranderd, veranderen ook de mogelijkheden.

Wil jij serieus veranderen? Niet jezelf oppoetsen, alles een beetje beter maken. Maar echt veranderen. Een resetknop. Jezelf opnieuw uitvinden. Dat betekent dat je los moet laten waarin je gelooft en hoe je je werk doet.

“Wat wil je?” En wil je het zo graag dat je daar actie voor wilt ondernemen? Het antwoord is aan jezelf? Laat jij je tegenhouden door de beperkingen die jij jezelf oplegt? Of ben jij vrij dat te doen waar je plezier in hebt en je voldoening geeft?

Als je dat wilt, dan kan je beginnen. Hier en nu.

Doe je werk met passie

Vijf woorden die voor iedereen gelijk. Hier zijn ze. De economie gaf je de macht – de invloed om een verandering te maken, de mogelijkheid om je ideeën te verspreiden en jouw standpunt te laten gelden. Meer mensen hebben meer invloed (meer kansen en meer macht) om de wereld te veranderen dan ooit in de geschiedenis. Wat ga jij ermee doen?

De 7 invloeden die voor iedereen ter beschikking staan (ook voor jou):

- Verbindt mensen
- Wees vrijgevig
- Maak kunst
- Luister niet naar de slang
- Actie ondernemen
- Falen hoort erbij
- Blijf leren

Verbindt mensen

De digitale media maakt het je mogelijk om te verbinden aan mensen, toestemming van mensen te verdienen en inzichten in mensen te krijgen, waar je voorheen nooit de kans zou hebben gehad om mee te kunnen communiceren.

We waren geïsoleerd, nu zijn wij verbonden. Het normale individu had een paar jaar geleden niet de tijd, het geld of de connecties om gehoord te worden. Nu staat de deur wijd open...Maar alleen de mensen die ons raken mogen over de drempel lopen. Als je mensen kan bereiken en(nog belangrijker) kan raken of mensen kan veranderen, dan zal je invloed, autoriteit en macht krijgen.

Dit verandert alles...als we het toelaten.

Wees vrijgevig

De nieuwe vrijgevige economie belooft mensen die werken en deelnemen in groepen gelijkdenkenden die gratis dingen weggeven. Niet de ik-geef-je-dit-jij-geeft-mij-dat van de oude economie. In plaats daarvan een vrijgevige economie van mensen die elkaar helpen.

Groepen van getalenteerde mensen die verbonden zijn, elkaar vertrouwen en elkaar helpen, zijn in een positie om een beweging te starten. Een beweging die de mogelijkheid heeft om sneller dingen van waarde te leveren en ideeën te verspreiden dan ooit in de geschiedenis.

Maak kunst

Kunst is een origineel kado. Een kado dat de ontvanger verandert. De mogelijkheid om een verschil te maken. Kunst is niet alleen een gedicht of een schilderij. Het is iets dat wij allemaal kunnen. Als je met mensen communiceert, dan heb je een platform om iets nieuws te maken – iets dat alles verandert. Dat noem ik kunst. Kunst voelt risicovol aan, omdat het ook risicovol is. Het risico dat de artiest neemt wanneer je het niet mooi vindt, niet geraakt wordt of zelfs spottend gaat lachen. Het nemen van dit soort risico's leidt ons naar de beloning.

Luister niet naar de slang

Ons ego, ons stemmetje in ons hoofd – houdt er niet van als we uitgelachen worden. Het is het deel van onze hersenen dat zich zorgen maakt over veiligheid en kwaadheid naar boven haalt. Uitgelachen worden is het ergste dat ons ego kan overkomen. En daarom maken we geen kunst.

De stem van twijfel negeren is noodzakelijk om het werk te doen.

Daarom luisteren we niet. We stellen vast dat de stem in ons hoofd praat, maar we luisteren niet. De artiest hoort de stem in zijn hoofd en herkent de stem, hij staat op en loopt naar het podium om zijn kunst te maken.

Onderneem actie

Actie ondernemen is moeilijk door het ego. De weerstand wil niet dat je dingen onderneemt. Want als je actie onderneemt, dan kan je falen. Als je actie onderneemt dan kan je uitgelachen worden. Als je actie onderneemt dan wordt je verantwoordelijk gehouden voor je beslissingen.

De sleutel om jezelf te veranderen is om iemand te worden die actie onderneemt. Het doel is om het talent te hebben om dingen voor elkaar te krijgen. Laat dingen gebeuren en behaal resultaten waar mensen naar op zoek zijn.

Falen hoort erbij

Een belangrijk onderdeel van actie ondernemen is falen. Bij het ontdekken van je verandering en je mogelijkheden is falen noodzakelijk. Vaak en met opgeheven hoofd – voor iedereen zichtbaar.

De enige manier om jezelf of je organisatie te laten groeien is wanneer je acties onderneemt. Om verandering te maken. Om kunst te maken. Om

mensen te veranderen. En toch is falen een onderdeel van actie ondernemen.

Je moet actie ondernemen met de mogelijkheid te falen. Totdat het werkt.

Ik hoop dat je er tegen kunt.

Blijf leren

De zevende is de fundering voor de overige zes.

Om te denken dat je klaar bent met leren als je gaat werken is fout. Leren is niet klaar. Nu moet je leren. Leren zijn blogs en onderzoeken en leren van je fouten.

Je hebt al de eerste stap genomen. Je hebt iets gelezen dat je heeft uitgedaagd om anders te denken. Het pad om jezelf te veranderen is alleen een maar...pad. De mogelijkheid van onze tijd ligt in het feit dat je moet vergeten wat je denkt en weet, maar leert wat je moet weten. Elke dag weer opnieuw.

Succes,



Ruud Boer

***RUCurious?
Stierstraat 47X
3318BK Dordrecht
KvK 24488771***

Schrijver van het boek/cursus "[Maak Meer Winst op Internet](#)"

P.S. Lees ook poke it van Seth Godin:
http://www.thedominoproject.com/_/PoketheBox_Workbook.pdf